

## \* AHMET'İN BÜYÜK BASARISSI

Ahmet hayvanlarını yaylaya götürmek için ailesiyle beraber yola koynuldu... Giçimlerini çiftarılık yaparak sağlıyorlardı, aynı zamanda besledikleri hayvanların sütünden peynir, çökelek, tereyağı vb. sarküteri ürünlerini satarak para kazanıyorlardı. Hayvanlar Ahmet ve ailesi için önemlidiydi o yüzden her sene yaylaya götürüyorlardı, uzun bir yolculüğün sonunda nihayet yaylaya varmışlardı, Ahmet çok heyecanlıydı çünkü yaylayı çok seviyordu orda kendini daha özgür hissediyor ve doğalıyla bütünleşiyordu, biraz dînlendi birseyler yediler ve babası barınmak için bir cadir kurdu hayvanlar içinde adına kendî dillerinde (chefse) dedikleri yazılık bir ağıl yaptı, Ahmet çok sabırsızdı bir an önce zaman geçsin, ve hayvanları otlağa salayım diyordu, derken annesi çağırıldı, "Ahmet oğlum gelsene bana yardım et lütfen cadira yatıkları götürürelim daha bir sürü işimiz var, suluklar indirilecek, yiyecekler getirilecek hadi, babanda ağıl ile uğraşıyor karanlık sokmeden bitirelim işimizi", dedi, ahmet hemen koşarak annesine yardımına gitti, karanlık olmadan işlerini toparladılar ve çok yoruldular annesi ile babası hemen uyanıp "Çok sükür işimiz bitti, artık biraz dînlensek iyi olacak kalanıda yarın yaparsın" dediler ve uykuya daldılar... Sabah henüz gunes tam doğmadan when Ahmet'in babası ve annesi uyanıp hayvanlar sıcakta rahatsız olmasın, güzelce otlayıp doysunlar diye koyunları Gayra sürdüler, biraz zaman geçti ve Ahmet de uyanı etrafına baktı ne annesi vardı, ne babası dışarı çıkip biraz gefildi ve "Nedesinin anneee, babaaa" diye gözlerini onları aradı, koyunlar hafsette görümezince annen ve babasının onları Gayra sırkınu anladı neyse", dedi Ahmet, "ben biraz dolanıyorum nede olsa gelirler eve" diye içinden geçirirdi. Cadira yakın yerlerde gezerken biraz ilerde koyunları gördü, Ahmet'i gören annesi seslendi "oğlum, uzaklaşma şimdi kahvaltı hazırlamaya geliyorum, koyunlar biraz daha otlasın babanda eve getirecek, sonra babanla carşıya iştersiniz alınacak eksikler var, hem sende gzmis olursun" dedi.

Ahmet çok sevimiş, yerinde duramıyordu, birden bağırdı "Ollexyy carsiya gidiş alışveriş yapacağınız" diyeorduinden. 10. sınıf öğrencisiydi Ahmet, çok başarılıydı ama arkadaşları Ladar sanslı değildi. istediği kalemi alamıyor, okul malzemeleri her sene eksik kalmıyordu ona rağmen her zaman derslerine 4 elle sarılıyordu, çok azınlıydı ve idaleti vardı, anne ve babası gibi ezmek istemiyordu. Onlar kirk lanaat geyiniyor ve çok yıpranıyorlardı, yapacak bir işi olmadığı için babası çiftlik ve hayvançılık yapıyordu ama Ahmet annesinin yıpranmış ellerini, ağrıyı belini gördükçe üzülüyordu ve kendine bir söz verdi. Ben okuyup çok güzel bir mesleğe sahip olacağım, herkes tarafından sevilen, saygı duyulan, parmakla gösterilen bir insan olmak istiyorum, güzel yaşamak, rahat etmek annemi ve babamı bu zorlu koşullardan Kurtarmak için çalışacağım düşüncesiindi. Ama önce babasıyla alışveriş yapıp annesinin yanına dönmesi gerekiyordu, çünkü yaz tatiliydi. ve Ahmet ailesiyle yaylaya gitmişti, henüz vakit çok zamanı gelmemiştir. Bu tatil süresince ailesine yardım etmek zorundaydı, çünkü Ahmet tek çocuktu ve omuzları henüz o yasta yük doluydu, günler boyunca otlatmak ile geçiyordu. Ahmet bir yandan boyunca güzergahını, bir yandan ise test çözüyordu, günler hızlı geçiyor, okulun akılmasına az bir zaman kalmıştı... 15 gün su gibi geçmiş, artık eve gitme vakitleri gelmişti. Koyunları kamyonete bindirip eşyalarını topladılar, ve yola boyunca gittiler, 7-8 saatin sonunda eve nihayet vardılar, ertesi gün okul yarlı, Ahmet hemen çantasını ve kıyafetlerini hazırladı, tek olması gereken şey zamanın geçip okul vaktinin gelmemesiydi. derken Ahmet uyudu ve sabah okula gitti, çok heyecanlıydı öğretmenleri ve arkadaşları Ahmeti görünce çok sevdiler, çünkü Ahmet derece almış asırı zeki okul birincisi bir öğrenciydi. Okul hayatı boyunca düşündüğü herşeyi yaptı, zaten çok basanlıydı artı bir seye ihtiyaçı yoktu, Lise hayatı böyle ilerledi çok güzel bir üniversite kazandı, orda bile bir çok arkadaşının ve öğretmenlerinin gözdesiydi, iðdialı eğitimi olmaktı, ve bunu büyük bir derceyle hak etti eger istersen herşeyi elde edebiliriz. Yıllarca öğrencilerine "basarı, çalışmaktan, inanmaktan geçer" dedi... SON