



***"YARDIMLAŞMA DEĞERİ"
AİLE BROŞÜRÜ***

***" İyilik etmek ve kötülükten
sakınmak hususunda
birbirinize yardım edin, suç
işlemek ve düşmanlık etmek
için yardımlaşmayın"***

Maide Suresi 2. Ayet

Çocuklarımıza da "yardımlaşma" değerini kazandırmamız gerekiyor; ama çocuklarımıza bunu nasıl kazandıracacağız?

Birkaç yıl önce; tümü fiziksel ve zihinsel engelli bireylerin yarıştığı bir olimpiyatta özürlü olan 9 yarışmacı; 100 metre koşusunun başlama çizgisindedir. Başlama işareti verilince hepsi birlikte başlar. Yarış başlar başlamaz içlerinden erkek bir çocuk tökezleyip yere düşer ve ağlamaya başlar. Diğer sekiz yarışmacı çocuk o çocuğun ağlamasını duyar ve hepsi durur ve geriye dönerler. İçlerinden birisi çocuğun dizini öper ve "bu senin iyi olmanı sağlar der." çocuğa. Daha sonra dokuzu da kol kola girip, yarış çizgisini birlikte geçerler.

Çocuğumuza; bir arkadaşının derslerini, ödevlerini yapmakta güçlük çektiğini gördüğü durumlarda, o arkadaşına ödevini yapmada yardımcı olması gerektiğini ifade etmeliyiz. Çocuğumuzu rekabet ortamına sokup, birbirlerine zarar vererek, birbirlerine kıskırtarak değil, onlara yardımlaşma bilinci kazandırarak, birlikte başarılarını arttırmayı amaçlamalıyız. Bu şekilde yaptığımız takdirde meslek hayatına geçtiğinde de etrafında zor durumda bulunan arkadaşlarına karşı duyarlı olacak ve onların elinden tutarak, onları da topluma kazandıracak ve böylelikle de toplumdaki sorunlar azalacak, toplumda huzur ortamı doğacaktır.

Çocuğumuza yapacağımız yardımlarda aktif olarak görev vermeliyiz. Örneğin; Kurban bayramı gibi özel günlerde kurban eti dağıtımını bir büyük nezaretinde çocuğumuza yaptırabiliriz.

Çocuklarımızla birlikte huzur evi, yetiştirme yurtları gibi kurumları ziyaret ederek, orada bulunan yaşlılara, çocuklara çeşitli hediyeler vermesini sağlayarak insanlar arasındaki paylaşma ve yardımlaşma duygusunu yaşayarak öğrenmelerini sağlayabiliriz.

Çocuğumuza "Bir elin verdiği diğer el görmemelidir." sözünde olduğu gibi yardım ederken bunu yardım edilen kişiyi rahatsız etmeyecek şekilde yapılması gerektiği bilincini kazandırmalıyız.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü başta olmak üzere; Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay gibi daha birçok kamu ve sivil toplum kuruluşları da yardımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik edici, artırıcı çalışmalar yapmakta, projeler geliştirmekte, maddi yardımlar toplamakta ve bunların ihtiyacı olan kimselere ulaştırılmasını sağlamaktadır. Gelecek neslin duyarsız, vurdumduymaz bir nesil olmasını istemiyorsak; çocuklarımıza bu bilinci küçük yaşlardan itibaren kazandırmaya çalışmalıyız.



Bilecik Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Gazipaşa M. Atatürk Bulvarı No: 7
BİLECİK

Tel: 228 2121995-2123238
www.bilecikram.meb.k12.tr

NİSAN 2012

“Yardımlaşma” Değeri

Yardımlaşma; kişinin sahip olduğu bir şeyi (maddi ve manevi) buna ihtiyaç duyan başka bir kişi ile paylaşmasıdır.

Yardımlaşma, toplu olarak birlikte yaşamının bir ürünüdür. Türk toplumu da tarihten beri yardımlaşmaya çok önem vermiştir. Eskiden köylerde işler “imece” ile yapılırdı. Örneğin; bir kişinin ekini mi biçilecek üç beş komşu birleşip o kişinin ekini biçip ambara koyarlardı. Bu şekilde döngüsel olarak, herkes birbirine yardım ederek, hem o kişinin para harcamadan işini yapması, hem de işin kısa sürede bitmesi sağlanırdı. Bu uygulama ile de komşular arasındaki paylaşım ve işbirliği duygusu güçleniyor ve komşular birbirlerini zor günlerinde yalnız bırakmıyorlardı. Şimdi ise şehirleşmenin giderek artmasıyla, teknolojinin gelişmesiyle “yardımlaşma” da değerini kaybetmiştir. Çünkü teknolojinin gelişmesi ile insan gücüne duyulan ihtiyaç azalmıştır. Örneğin; on kişinin bir günde yapacağı bir işi, bir makine ve o makineyi çalıştıran bir kişi ile bir günde yapılabilmektedir. İnsanlar arasındaki dayanışma kültürü azaldığı için, bu durum bireylerin birbirinden de uzaklaşmasına neden olmuş ve giderek daha bireysel toplum oluşmuştur.

Yardımlaşmayı sadece iş gücüne dayalı olarak düşünmemek gerekir. Aynı zamanda gerek maddi olarak yapılan yardımlar ve gerekse manevi yardımlar da insanların zorluklarla baş edebilme gücünü arttırdığı gözlenmiştir. Örneğin; doğal afetler sonucunda zarara uğrayan insanlara da her türlü yardımı yaparak onların acılarını bir nebze olsun azaltmak, üzüntüsünü paylaşmak ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek de yapılabilecek yardımlara verilebilecek en güzel örnekleri oluşturmaktadır.



Dinimizde yardımlaşmaya büyük önem vermiştir. Kuranı Kerim’de yer alan “İyilikte ve takvada birbirinizle yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.” ayeti ve Hz. Muhammet(sav) efendimizin; “Yardım edilenin değil, yardım eden kişi olun”, “Veren el alan elden üstündür.” hadisi şeriflerinde İslamiyet’in yardımlaşmaya verdiği önemi göstermektedir.

Dinimizde yardımlaşmaya büyük önem vermiştir. Kuranı Kerim’de yer alan “İyilikte ve takvada birbirinizle yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.” ayeti ve Hz. Muhammet(sav) efendimizin; “Yardım edilenin değil, yardım eden kişi olun”, “Veren el alan elden üstündür.” hadisi şeriflerinde İslamiyet’in yardımlaşmaya verdiği önemi göstermektedir. Yine dinimizdeki zekat, fitre ve kurban kesme gibi uygulamalar da insanların birbirine yardımlaşması gerektiğinin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca şu noktaya değinmek gerekiyor: Sıkıntı anlarımızda bizlere nasıl yardım eden insanlar olduysa, sıkıntımız geçtiğinde de biz de zor durumda olanlara yardım etmeliyiz ki; yardımlaşmanın devamlılığı ve sürekliliği sağlansın.

Yardımlaşma zor durumdaki kişiyi o zorluktan kurtarmakla kalmaz; aynı zamanda da insanlar arasındaki sevgi, saygı, hoşgörü, paylaşım ve sorumluluk gibi değerlerin ve duyguların güçlenmesini de sağlamaktadır.